

Zullen we een bos beginnen?

*Graaf een kuil
en plant je boom
voorzichtig
naast de mijne.*

*Kunnen ze elkaar
uit de wind houden
als het stormt.*

*Of in de zondagzon
samen zwijgen.*

*En als ze 's avonds
door de wimpers
van hun twijgen
naar elkaar kijken
beginnen ze al op een bos te lijken.*

-JAAP ROBZEN-

Door mooie herinneringen gesterkt
nemen wij afscheid van

Mevrouw

Rita Vansteenkiste

weduwe van de heer André Ballekens

geboren te Heule op 28 januari 1944
en van ons heengegaan te Elverdinge op 27 april 2026.

De afscheidsplechtigheid waartoe u vriendelijk wordt uitgenodigd,
zal plaatshebben in het Salon van het crematorium Uitzicht,
Ambassadeur Baertlaan 5 te Kortrijk
op **zaterdag 2 mei 2026 om 10 uur**.

Begroeting na de dienst.

Aansluitend wordt haar as, samen met deze van haar echtgenoot,
uitgestrooid op de begraafplaats Hoog-Kortrijk.

Er is geen mogelijkheid tot groeten in het funerarium.
Bewaar haar beeld zoals u haar steeds gekend heeft.

Dit melden u bedroefd:

Natascha en Michaël Ballekens-Vandenbussche

Machiel en Mel

Milan

Merijn

Joeri en Jo Ballekens-Desmet

Wies

Axel

Michelle

Renée en Beau

Alex en Steffi

Louisa

haar kinderen en kleinkinderen

De families Vansteenkiste-T'Joens en Ballekens-Vandekerckhove.

Met dank aan:

- *Dr. Emiel Vansevenant, haar huisarts*
- *het team van Home Vrijzicht te Elverdinge*
- *Roger, voor zijn vriendschap en nabijheid*

Rouwbetuiging:

Casselstraat 209, 8970 Poperinge

Zuidstraat 32 bus 004, 8530 Harelbeke